



Henk J. Wevers,

(geb. 23-02-1934),
woonde op Haartseweg 10.
Henk heeft zijn verhaal
over de 'bevrijding' geschreven.

***'Een van de eerste gebeurtenissen,
ik was 9 jaar, ... was in september 1943.***

*Op de boerderij hadden wij op dat moment
onderduikers: Johan Harbers, de jongste broer
van mijn moeder, en een jongen uit Rotterdam:
Bram Neuteboom. Zij woonden bij ons voor hun
veiligheid, want er waren nog al wat razzia's.
Zij sliepen 's nachts in een kippenhok achter
in het weiland bij Harbers, samen met een
onderduiker van Harbers (Buninkdijk, waar nu
het gezin van Bram en Carolien woont) en van
Huiskamp (Haartweg). Dat hok was bijna niet te
zien, vanwege het kreupelhout. Het is blijkbaar
verraden. Ze werden midden in de nacht opgepakt.
De volgende morgen werden mijn vader: Bernard
Wevers, Willem Harbers en Willem Huiskamp ook
opgepakt en naar Winterswijk gebracht. Een paar
dagen later kwamen Willem Harbers en Willem
Huiskamp weer thuis.*

*Mijn vader, misschien vanwege de 2 onderduikers,
is afgevoerd naar Ommen. Dat vertelde de politie
van Winterswijk.*

*Ongeveer 2 weken later stond vader gelukkig weer
voor de deur.*

Dat was een hele opluchting!

***De 2e gebeurtenis,
die ik me nog goed herinner....***

*Het was 15 september 1944 en er stopte bij de
boerderij een grote wagen met wel 30 NSB'ers en
de hele deel en koestal werden gevorderd.*

*Mijn vader probeert ze nog weg te sturen, maar
tegen de overmacht had hij geen schijn van kans.*



*Ze sliepen in de koestal op stro en op de deel kwam
een grote tafel te staan. Het eten voor hen werd in
melkbussen gebracht uit Aalten. Dat eten werd
bereid in gebouw 'Irene' aan de Hogestraat, dat op
dat moment 'Tivoli' heette. Dus geen 'Irene'.
2 Maanden later moesten de koeien op stal en
vertrokken ze weer; waarheen, dat weet ik niet.
Gelukkig weer wat rust, maar dat was van korte
duur.*

*Ze (Duitsers) kwamen weer aan de deur, want
ze moesten een N.S.B. gezin uit de Betuwe
onderbrengen.*

*De voorkamer werd gevorderd en een vertrek
achter.*

*Die vertrekken moesten leeg gehaald worden.
De grote klap kwam 's middags pas, toen het gezin
Modderkolk aankwam: vader, moeder en
13 kinderen. Ze sliepen in de voorkamer op stro en
paardendekens én ze hadden vlooiën.*

*Gelukkig was de vader bijna nooit thuis, die was
heel fanatiek.*



Net voor de kerst zijn ze weer vertrokken, terug naar de Betuwe.

De vloer in de voorkamer was verrot; de jongste kinderen plasten in het stro.

Nóg een gebeurtenis, die ik me nog goed herinner, was eind augustus 1944.

's Avonds laat waren nog een paar buurlui bij ons. Opeens ging de deur open en er kwam een man binnen in SS-uniform.

Dat was paniek, er zaten ook nog een paar onderduikers aan tafel.

Gelukkig bleek het Johan Harbers te zijn!!! Hij was met 14 dagen verlof.

Hij was vanuit Polen gekomen, waar hij ongeveer een jaar schuttersputten had gegraven.

Hij is niet teruggegaan en ondergedoken bij een boer in Halle.

Wij hadden toch al weer behoorlijk veel gasten: Bertus Sanders uit Arnhem was bij ons. Hoe hij bij ons kwam, weet ik niet.

Vanuit Rotterdam kwamen Cor, Henk en Jan Malipaard op 1 fiets met slechte banden bij ons aan. Ik denk ergens in januari.

Hoe lang ze daarover gedaan hebben, is mij niet bekend.

Ze zijn allemaal gebleven tot de bevrijding.

Op 22 maart 1945 werd Bocholt gebombardeerd en het was een mooie zonnige dag. Tegen de middag was het bombardement.

Later die middag werd het gewoon donker van stof en rook. Als kinderen zochten wij verbrande papieren, die naar beneden dwarrelden.

30 maart 1945.

Wij zaten aan tafel te eten en zagen opeens 2 snelle jeeps vanaf Aalten over de Haartseweg en ze reden hard.

Half 2.... Tanks!!!, dat was een feest.

Bertus rende de voordeur uit, sprong met blote voeten door de doornen heg.

Hoeveel tanks? Ik denk 9 of 10!

Ze waren van de Veenhuisweg gekomen, want de bruggen bij Aalten en het 'Karpermeer' waren opgeblazen.

Ze hebben ongeveer een uur stil gestaan tussen ons en Drenthel.

Ik kreeg een hele reep chocola.. dát was feest.

Als kinderen was dit alles heel spannend.

Later die vond kwamen de tanks terug.

We waren bevrijd!!!