



Bernard Assink,

geb. 03-04-1925,
woont aan de
Haartseweg;
'De olde Mölle.'

*Bernard Assink vertelt:
'Ik denk nog met
regelmaat aan de komst
van de Duitsers. Ze
kwamen hier heen met
allerlei oorlogsmaterialen.
Ze legden kogel en
granaten voor het huis,
die werden de volgende
ochtend naar Winterswijk
gebracht.*

*In de tijd van de oorlog had je mekaar als burenen
echt nodig. Je deed veel dingen in overleg en
leende veel van elkaar en je hielp elkaar waar
nodig. Je zocht elkaar ook regelmatig op.*

*Je was in die oorlogstijd ook gebonden aan regels:
je moest dan bepaalde tijden binnen blijven én
mocht ook nergens heen!*

*De bevrijding was op 30 maart 1945.
Van vrijdag op zaterdagavond.
Rond 12.00 uur, vrijdagmiddag, kwamen de
geallieerden vanuit Winterswijk hierheen.
De bevrijders waren meest Engelsen, maar er
waren ook Nederlanders bij.
Op het moment dat de Haart bevrijd werd, stond
ik in de weide het paard te voeren.*

*Op de Haartse Bevrijdingsdag kwamen we samen
met de 'naaste' burenen en andere burenen. En er was
ook feest in Aalten op de markt. Daar ben ik niet
geweest.*



*Het weer 'vrij' zijn gaf veel blijdschap en
vreugde.*

*Als ik dan aan die tijd terug denk....
Ja, het weer 'uit' mogen gaan; feesten vieren;
dat je overal weer heen mocht gaan en dat de
eerste zondag na de oorlog de kerk stampende en
stámpende vol zat!*

*Ik weet nog wel, dat de eerste avond 'vrij zijn',
heel veel mensen 'zat' naar huis gingen van het
feesten, zeg maar: het 'vieren', dat ze bevrijd
waren.*

*De kerk was na de bevrijding een plek, waar je
allemaal in vreugde weer samen kon zijn en daar
elkaar weer kon zien en spreken.*

*Ik ben blij om nu vrij te zijn en alles te kunnen;
dat ik weer blij mag zijn, feesten mag vieren en
met iedereen 'samen' mag zijn.
Ik zie de toekomst voor 'vrijheid' en 'vrij zijn'
zó: dat ieder om mij en mijn vrouw heen, geluk
en gezelligheid mag hebben met de kinderen,
kleinkinderen en alle mensen.'*