



Woorden vooraf bij de 'ervaringsverhalen'

De Tweede Wereldoorlog is 75 jaar geleden op 5 mei beëindigd.

Dat betekent niet, dat alles is vergeten.

Er is een oproep geplaatst in de media, waarin Haartse inwoners van toen is gevraagd hún verhaal over de bevrijding van de Haart te vertellen of (vanwege de Coronacrisis) aan het papier toe te vertrouwen.

Er zijn oudere inwoners van de Haart persoonlijk benaderd.

De respons was van dien aard, dat, om een 'compleet' beeld van die tijd te maken, er ook ruimte is gemaakt voor de gebeurtenissen en ervaringen uit die voorbije oorlogsjaren onder het motto:

'Vanuit 'het duister' van de oorlog op weg naar 'het licht' van de bevrijding!'

De volgende personen hebben een bijdrage geleverd voor het tot stand komen van deze uitgave:

B. Assink

H. ter Beest - Hoornenborg

H. te Bokkel

M. van Dijk - Somsen

K. Harmsen

A. Harmsen

H. Hoftijzer

J. Hoftijzer

B. Prange

B. te Roele

R. Swijtink - Stronks

J. Venemans

H. Wevers

H. te Winkel

De interviews en verslagen werden geredigeerd en samengesteld door Hans de Vries, met dank aan Stijn Assink, Karin Harmsen, Marit Heersink, Ineke Nagel en Astrid te Winkel.

Heeft u na het lezen van de verhalen behoefte om zélf, alsnog, een bijdrage in te sturen of u te laten interviewen of aanvullingen te geven?

Neem dan contact op met L.H. de Vries, Haartseweg 31, 7121KZ Aalten, tel. 0543-565405 of mail: lhdevries@hotmail.com

De volledige teksten van de interviews en andere artikelen zijn te vinden op de site van: www.Haart-info.nl